



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

Een reis over de bergen

De beloofde Koning

In iedere uitgave van de Ontmoeting nemen we een Bijbelverhaal over Jezus op en dat zetten we nu ook op deze website. Ook is een kleurplaat bijgevoegd die betrekking heeft op het verhaal. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem in de brievenbus bij de pastorie. Wie weet maak jij de mooiste kleurplaat en verdien jij de prijs. Doe mee....

‘Wees niet bang, ik breng U goed nieuws’



Maria was een nicht van Elisabeth. Ze woonde in het stadje Nazareth, ver van Jerusalem. Het zou niet lang meer duren voor ze ging trouwen met Jozef, de timmerman.

Op een dag zat Maria in haar huis te bidden. Plotseling zag ze een helder licht. Daar stond de engel Gabriël in haar kleine kamer.

“God is met U”, zei de engel. Hij zegent U. Wees niet bang, ik breng U goed nieuws. God wil dat U een Zoon krijgt. Hij zal een heel bijzonder Kind zijn; Hij wordt de nieuwe Koning waar iedereen op wacht. Hij zal Koning zijn voor altijd. “Hoe kan dat gebeuren?” vroeg Maria, ik ben nog niet eens getrouwd.

“Daar zal God voor zorgen,” antwoordde Gabriël. De Geest van God zal U het kind geven; daardoor zal Uw Kind de Zoon van God zijn. U weet zelf ook wel dat bij God alles mogelijk is.

Uw nicht Elisabeth dacht dat ze geen kind meer kon hebben, omdat ze te oud is. Toch verwacht ze nu ook een zoontje.

“God is goed”, zei Maria. “Ik wil alles doen wat hij mij vraagt, ik wil Hem dienen”

Toen Gabriël weg was, dacht Maria een lange tijd na. Ze wilde met Elisabeth gaan praten. Het zou een lange reis gaan worden, over de bergen naar Jerusalem.

Elisabeth zag Maria al van verre aankomen. Maria haastte zich om haar het blijde nieuws te vertellen maar... Elisabeth was haar voor. “God heeft U gezegend”, juichte ze. “Hij heeft U uitgekozen om de Moeder te zijn van de nieuwe Ko-

ning. We hebben zo lang op Hem gewacht; Hij zal ons verlossen.”

Maria was gelukkig, ze kon huilen en lachen tegelijk. Ze wilde God bedanken voor Zijn goedheid. Ze zong een lied voor Hem zoals joodse meisjes wel meer doen als ze blij zijn.

“God is goed voor mij, Hij heeft mij uitgekozen, al ben ik maar een eenvoudig meisje”.

Maria en Elisabeth hadden elkaar veel te vertellen. Ze spraken echter met niemand over hun mooie geheim. Dat lieten ze aan God over.

Maria bleef bij Elisabeth tot die haar zoontje kreeg. Ze hielp haar niet zoveel ze kon. Daarna keerde ze weer terug naar Nazareth. ●





“Daar zal God voor zorgen,” antwoordde Gabriël.